



Parochie **SINT JANS ONTHOOFDING** Liempde

De kinderpagina

Jezus, een Vriend in nood

De storm

Zoals in iedere uitgave van de Ontmoeting hebben we ook nu weer een Bijbelverhaal over Jezus opgenomen. Ook is een kleurplaat bijgevoegd die betrekking heeft op het verhaal. Kleur jij graag en hou je van een wedstrijdje? Zet dan je naam en adres op de kleurplaat en stop hem in de brievenbus bij de pastorie. Wie weet maak jij de mooiste kleurplaat en verdien jij de prijs. Doe mee....

Jezus belandt met Zijn leerlingen in een storm



Jezus was weer eens naar het meer van Galilea gegaan. Daar had Hij heel de dag gepredikt; Hij had ook veel mensen genezen. Ja, het was een zware dag geweest.

Het werd avond en Jezus besloot met zijn leerlingen naar de andere kant van het meer te varen. De leerlingen klommen met Hem in de boot. Ze trokken de zeilen op en de boot voer langzaam weg. U zult wel moe zijn, zei een van de leerlingen

tegen Jezus. "Meester, kom hier op een kussen liggen, dan kunt u wat rusten". Het duurde niet lang of Jezus sliep.

Ineens werd het pikdonker en een zware storm stak op. De wind sleurde aan de zeilen en hij joeg het water op tot hoge golven. Soms bliksemde het. Dan zag je, ver weg, de bergen aan de overkant van het meer.

Het werd steeds erger en de golven sloegen nu tot in de boot. De leerlingen van Jezus deden wat ze konden. Ze lieten de zeilen zakken. Ze schepten het water uit de boot. Het hielp niet veel; ze stonden al vlug tot hun enkels in het nat en er kwam steeds meer water bij. Om bang van te worden; de boot zou zeker zinken. Een paar leerlingen liepen naar de plek waar Jezus lag. Ze begrepen het niet dat Hij nog altijd sliep. De leerlingen pakten

hem bij de schouders en ze schudden Hem heen en weer. “Meester, wordt toch wakker!” riepen ze. “Kijk toch wat er gebeurt! We gaan allemaal verdrinken”.



Jezus stond op. “Je moet stil zijn” riep Hij naar de wind, de donder en de bliksem. Toen keek Hij naar de golven.

“Wordt rustig”, zei Hij. De wind ging liggen en de zee werd weer kalm. Het hield op met donderen en bliksemen.

Jezus schudde Zijn hoofd toen Hij zijn bange leerlingen zag staan. “Geloven jullie dan niet in Mij?” Vroeg Hij. “Als Ik bij je ben, kan je niets overkomen. De leerlingen zwegen een hele tijd. Ze waren wel een beetje beschaamd. Later vroegen ze aan elkaar: “Wie is die Jezus toch? Zelfs de storm moet Hem gehoorzamen.

Dit mooie verhaal laat zien dat Jezus een echte vriend in nood is. Als het je tegen zit in je leven, als alles thuis of op school niet gaat zoals je het graag zou willen, dan nog kun je gerust op hem vertrouwen. Ook als hij er niet lijkt te zijn en denkt je dat hij ligt te slapen, dan nog is hij er altijd voor jou. We mogen altijd op hem vertrouwen. ●





Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe, en het meer kwam geheel tot rust.